

Flash mei

6 mei @Snekke 14u30 tot 17h30

Beste ouders, leden, sympathisanten

Op het eind van het scoutsjaar willen we graag jullie als ouders bedanken voor jullie hulp, vertrouwen en inzet in onze scouts.

En hoe kan een bedanking beter geuit worden dan door de ouders nog eens te laten ravotten in de scouts? Onze gidsen en verkenners zullen hiervoor een speciale activiteit uitwerken. Een waar ouders en gasten het samen tegen elkaar opnemen.

De activiteit is voor alle ouders, ex-leiding, sympathisanten, jonggivers, welpen en kapoenen.

We verwachten jullie op 6 mei aan ons scoutslokaal, de Snekke van 14u30 tot 17u30. Daarna doen we onze bar open en zijn jullie welkom voor een gezellige barbecue.

Inschrijven hiervoor kan door te antwoorden op onderstaande Forms. Gelieve te vermelden of je deelneemt aan de activiteit en / of de barbecue. Ook graag vermelden indien een vegetarisch alternatief gewenst is. De prijs voor de barbecue is 10 euro per persoon, voor zowel kinderen als volwassenen.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1cw6jT21wwQXylbOLip10syybR2kGXxFeAAaPO8pGMXEDA/viewform>

13 mei @Snekke 14u30 tot 17u30

<https://youtu.be/xXp2aswHCvY>

Vandaag trotsere we het water. Blijf jij drijven?

20 mei @Snekke 19u tot 22u

Op de laatste activiteit van het jaar laten we het vuur onze harten nog een laatste maal verwarmen. Wij voorzien een kleine hap. De jonggivers hebben best al iets gegeten op voorhand. Hier een gedichtje om jullie al wat warm te maken.

Scouts come together at night, By the fire's warm, flickering light. They forget their busy day, And enjoy stories and games to play.

They meet at seven by the Snekke's door, To start their fun evening chore. Once the fire is set ablaze, They forget about schedules and other ways.

Marshmallows are toasted, songs are sung, Friendships are formed, and stories spun. Under the stars, they share their dreams, The fire's warmth making them feel serene.

As the night wears on, they start to tire, But the memories they've made never expire. At ten o'clock, the activity ends, And the scouts say goodbye to their friends.

But they leave feeling happy and light, Knowing they'll return another night, To gather again and let the fire's magic sway, And create more memories along the way.

Stevige linker,

Presente Palumba, Onbaatzuchtige strandloper, Integere Labrador, Gedreven kwikstaart, Lori en Kameel

